



Medborgere Borgere over og udenfor

Tendenser i den aktuelle hyperpolitiske kultur

Hyperpolitik

- Hyperpolitik – en *tendens* der præger (dominerer?) den aktuelle demokratiske offentlighed:
- Masser af politik og politisk mobilisering
- Uden institutionel forankring – eks. partier
- Og hvor sociale relationer og fællesskaber står svagt
- Åbner for et nyt forhold mellem det offentlige og det private
- Det private (mine private interesser) kommer i højsædet som politikken indhold i en flygtig *kakofoni*

Længe leve forandringer

- I en sammenhæng med stigende behov for strategi, viden og planer er stigende
- Fokus på forandringer, tilpasninger, de store udfordringer og de vilde problemer
- Mens behovet for regler og principper nedtrappes
- Lægger grunden for en ny elite:
- Personer med *privilegeret adgang* til
 - a. informationer,
 - b. viden og
 - c. muligheder for at sætte vigtige dagsordener

Den nye elite

- Personer med lang videregående uddannelse i de større byer
- Ca. 12 pct. af befolkningen
- Domineret af midaldrende mænd (millennials 1975-90)
- Primært privatansatte
- Med fagforeningen (bl.a. DJØF) som forsvarsværk
- Droppet tv-nyheder men læser stadig aviser
- Og tjekker nyhedsfeeds

Sociale gruppers politiske positioner



Den nye elites udgangspunkt

- En hverdag uden økonomiske udfordringer
- De har ingen problemer med at følge med i politik og økonomiske diskussioner
- Relativt størst tillid til det politiske system
- Relativt størst faktisk viden om politik
- Kort sagt: begrænset politisk fremmedgørelse
- I modsætning til den lavere middelklasse og underklassen (plus pensionister og studerende)

Den nye elites perspektiver

- Der findes ikke nævneværdige eliter i samfundet
- Ikke blik for velfærdsstatens universelle perspektiver
- Ikke blik for 'udkantens' marginalisering
- Mest offensiv i klimapolitikken
- *Teslaen's symbolske styrke - og afstand til den!*
- Støtte til undertrykte, inkl. juridisk kønsskifte
- Dog - kampen for ligestilling er ikke så vigtig (for den nye elites mænd)
- Indvandring er ok - og næppe et problem!

Åbner for populisme

- En gruppe borgere føler sig afmægtige i forhold til demokrati og politik / 18 pct.
- Oplever ikke at nogen repræsenterer dem
- Og de kan heller ikke selv gøre sig gældende
- Sårbar hverdag
- Koblede af politik og institutioner på jagt efter omstilling og rationalisering
- Mens de får længere og længere til hverdagens praktiske institutioner (skole, butikker, læger osv).
- Griber ud efter dem der gør oprør mod eliten
– og mod dem der uretmæssigt snyder sig til fordele

Den politiske kultur

- Polariseringer mellem den nye elite og populistiske medborgere har åbnet for nye modsætninger og forskellige partipolitiske offensiver
- Den nye elite: Alt, EL, RV, Mod., LA
- Populister: EL, SD, DF, DD
- Vælgerne er bevægelige – partierne jagter de løse
- Og åbner samtidig for andre vælgeres forvirring
- En spændende spiral af optimisme og stigende frustration



Den demokratiske fremtid

- Partiers ambition om at repræsentere og forfølge politiske principper / interesser indskrænkes
- Borgernes interesse for demokrati falder
- Den politiske og demokratiske dialog bliver til iscenesættelse af appeller til det emotionelle (stil)
- Borgernes motivation til at forfølge 'private' politiske interesser intensiveres
- Samtidig med at samfundet præges mere og mere af ulighed, marginalisering og *mental* polarisering

En tur på biblioteket



En politiserende tid

- Massepolitik: Folkeligt engagement i institutionaliserede rammer (privat / stat organiseret)
- Postpolitik: de institutionelle rammer individualiseres og borgerne oplever tab af mening
- *Post-modernisme – et fundamentalt tab af mening*
- Anti-politik – opgøret med eksperter
- *Populisme*
- Hyperpolitik – politisering af det private uden institutionaliserede rammer
- *For de undertrykte / Mod kulturel ekspropriation*